

OND FEMINIST LEVEL 80

JA FY FAN FÖR MIG

Jag är ondskan själv

Rödfärgad i mitt hat och nerkletad i mitt eget mensblod

likt en krigsmålning stiger jag upp mot skyn och vrålar mig

hes med min okvinnliga stämma

Mina bröst sprutar svartnad tjära

Min kropp är täckt av sataniska symboler

Mot himlen ska jag sträcka mig och lägga mig likt en våt filt

av hämnd över den lyckliga jord som jag så avundas

så hatar

så avskyr

Min cape fladdrar likt mitt uttjänta kön bakom min rygg i

vinden när jag vänder mig från dessa älskande människor

(och kvinnor) och pissar ut över dalar och nejder

smutsar ner deras rena hy och förstör deras sinnen med
mina vrål

Ty jag är hon med den skamlösa tanken

Hämndens irrmoder

himmelens förgörare

jag är den fallna som bryter mina bojor, den fula som inte
förstår att kamma mig bättre

Mitt kroppshår flödar fritt och okontrollerat och min

ständiga

djupa

odör

sprider skräck på stadsbussen.

Jag är inte längre Kvinna

utan jag är feminist, paria

Ondska förkroppsligat och förvillande lik en person

här kommer härföraren av den största ondska vi skådat

sen Hitler, Collin Nutley och Carema

Min fladdrande blygd täcker byggd efter byggd, jag är den

ridande maran som galopperar i skymningen på det odjur

som kallas välgrundade argument. Inte längre kan man

skämta om bögar i stugorna, ej längre kan man tryggt få
säga vad man tycker i detta en gång så fria land nej, för här
är jag, er paria som ska driva er ut ur skymningen och
piska er tills ni förstår nyttan av referenser, skrällen ska
lysa ur era ögon där ni hukar bakom fördragna gardiner,
inga paraplyer kommer skydda mot det regn av sekret
som faller ur mitt gapande hål till mun när jag basunerar
ut era namn inför bödelns ivriga penna

Revolutionen ska komma och ni ska alla först upp mot
väggen, alla först vila mot stocken, kunskapens bila ska
falla mot era skrumpna idéer, ert blod ska spritzas kring
gatorna som locket på en cupcake, er skam likt oregano på
söndagens pizza, era lemmar som slamsor av hopp om en
inskränkt värld

Jag ska hålla mitt halsband av avhuggna penisar mot
himlen och med förlösande död rensa denna värld

Och jag ska lära er.

Mvh, ond feminsit level 80

DU SKA BLI EN AV OSS NU

Och pilatesmammorna står med latexkjolarna uppdragna till midjan och skötesläpparna fladdrande i vårvinden och trycker ner mitt huvud i mattan medan piskorna viner och solen pressar sig in i mina ögon och de skriker

DU SKA BLI EN AV OSS NU LOVISA

Med yogamatta lattekoppar ryamatta från IKEA

En av oss med man som gråtrunkar till sportnytt och spelar golf medan du töjer lårmuskulaturen och drömmer om en trekant eller i alla fall ett samlag som varar längre än tre minuter

Fyra

Ska det vara så svårt?

En av oss nu med fladdrande underliv som skrattar i kör i en enda stor gemenskap av slapphet och framfall och gråaktiga slemhinnor som vi gråter över i smyg framför spegeln medan vi kastar i oss sallader och springer som brännskadade lämlar mot nästa träningspass och nästa lattekoppryamatta yogamatta och ikea

En av oss som bara dricker två glas vin varannan fredag
när barnen somnat och drömmer om en ålandskryssning
och smyglicer med Krister mitt över gatan och han
kommer ju också rätt fort men det är ju närheten man vill
åt åh please hold me tight please Krister my man only
gråtrunkar to sportnytt

Ner i mattan med dig inga mer ragg kvart i tre och inte
intorkade spermarester att skriva dikter om inga
glasögonprydda poeter med lågvattenmärkt hygien och
högutbildat intellekt som ska skava sig mot ditt uttorkade
liv inga kärlekskranka män med hey girl what up boo på
främmande öar nej ner i mattan bara andas in
polyesterdoften

Och piskorna viner över ryggen och mattan trycker sig in
och bara hälsa solen nu lovisa bara hälsa solen och gnid in
märkena som var det en spikmatta tryck in de där
plastpiggarna i själen ja rulla in dig i hela mattan bli ett
med ikea Lovisa, ett med ikea.